

Handreiking bij de liturgie, 29 maart 2020

Centraal/gestreamd

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaars met moment stilte (tijd voor mensen om thuis ook kaars aan te steken)

Votum en zegengroet

Lied LB13 130c, Psalmen voor nu (Uit de diepten roep ik U)

Gebed

Bijbellezing Mattheus 27: 37-54

Preek

Lied LB13 442 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)

Gebed

Lied Opwekking 789 (U leert me lopen op het water)

Zegen

Thuis

Leefregel

Mattheus 25: 34-40

Collecten: Kerk en Zending (via Scipio-app)

extra liederen

LB13 913 (wat de toekomst brengen moge)

Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)

LB13 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

punten/vragen voor gesprek

- Hoe zit jij in je vel, nu er zoveel niet meer kan door Corona?
- Wat zou jij van Jezus verlangen, als hij vandaag in Nederland zou leven?
- Een doordenkzin:
“Het verhaal van Pasen betekent dat de eenzaamheid niet meer leeg is.”
Wat denk jij dat dit betekent?
- Wanneer ervaar jij dat Jezus heel dichtbij is?
Maakt Jezus’ nabijheid voor jou uit, in de huidige situatie?
- We moeten afstand houden, maar kun jij manieren bedenken om toch “dichtbij” mensen te zijn die ziek of eenzaam zijn?

Vriendelijke groet, Jeroen Bakker